



LibriVox



Brieven van den nutteloozen toeschouwer

Door Louis Couperus (1862-1923)

Deze serie columns in de vorm van brieven schreef Couperus voor het dagblad Het Vaderland, vanuit München en later vanuit Florence. Ze verschenen voor het eerst in druk in Het Vaderland van oktober tot december 1914.

Vanaf 1912 bracht Louis Couperus de zomers door in een pension aan de Wittelsbacherplatz in München. Daar was hij dan ook toen op 1 augustus 1914 Duitsland de oorlog verklaarde aan Rusland. In deze 'brieven' beschrijft hij zijn reactie op dit nieuws en het nieuws van de eerste dagen en weken van de Eerste Wereldoorlog.

Brief 1 – 13:06
Brief 2 – 13:03
Brief 3 – 21:25
Brief 4 – 13:00
Brief 5 – 10:09

Brief 6 – 13:41
Brief 7 – 08:55
Brief 8 – 12:33
Brief 9 – 13:45
Brief 10 – 11:20

Gelezen door Anna Simon

Totale duur: 2:10:57

Tekstcontrole: Ans Wink, omslag naar de eerste boekuitgave, omslagontwerp: Bart de Leeuw, productie: Anna Simon.

Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar librivox.org.

Deze opname is vrij van auteursrechten en mag worden gekopieerd, gepubliceerd en gewijzigd, zonder toestemming. Ook de omslag is vrij van auteursrechten.